



Ewijcksnieuws juli 2022

Inhoud

We kijken terug op een feestelijke opening van Parc du Noord en een inspirerende open tuinen dag op 2 en 3 juli. De volgende actie is de gezamenlijke bouw van een groot insectenhotel op 24 september,

In deze nieuwsbrief ook een toelichting op de plannen van de initiatiefnemers van het Garden/Country Burenfeest met oproep tot medewerking (eveneens op 24 september) en natuurlijk de aankondiging van het volleybaltoernooi op kermiszaterdag 23 juli.

Dit jaar zijn we twee nieuwe rubrieken gestart; even voorstellen (nog 97 huisnummers te gaan) en prikbord (voor ditjes en datjes). Een wandelactiviteit in de zomervakantie is in ontwikkeling en het dauwtrappen op 4 september gaat natuurlijk zeker door.

Beachvolleybal 23 juli

De werkgroep en de uitbater van Bar Bistro De Brug hebben de koppen bijelkaar gestoken en hier is weer een prachtig evenement uitgerold. Houd zaterdag 23 juli dus vrij en mobiliseer burens en vrienden, want er kan weer worden gevolleybald. Het toernooi is open voor iedereen vanaf 14 jaar, je hoeft dus niet uit Van Ewijcksluis te komen. Je schrijft individueel in, teams worden samengesteld na loting. Inschrijving is tussen 14.00 en 14.30 uur, 5 euro per persoon. Rond 18.00 uur is het einde van het toernooi (afhankelijk van deelname). Het terras van De Brug is dichtbij voor versnaperingen en ander vertier.



fotobijschriften

Annemarie assisteert Simon die de nieuwe duurzame bankjes 'opent'. Aan tafel wordt het bijenhotel ontworpen. Verder een impressie van geslaagde open tuinen dag.

Burendag

Zoals jullie weten worden op de burendag 24 september a.s. diverse activiteiten georganiseerd. Ook zullen er workshops gegeven worden en wordt de dag afgesloten met een gezellige BBQ en dorpsfeest in het Parc du Noord.

We hebben inmiddels een aantal enthousiaste reacties ontvangen, bedankt!

De komende tijd werkt de activiteitencommissie aan de verdere invulling van het programma. De verwachting is dat het programma eind augustus concreet is en zal dan verder worden gecommuniceerd. In het kort vindt u hieronder nogmaals de opzet.

Middag: Workshops verzorgd door mededorpsbewoners. Momenteel zijn er onvoldoende workshops aangemeld om de middag te vullen. Wij willen u aansporen om een creatieve workshop te verzorgen!

Avond:

BBQ: deze wordt volledig verzorgd door en vanuit het dorp; er wordt rekening gehouden met vega(n) bewoners. Aanmelden voor ondersteuning is nog mogelijk. In augustus zullen we kijken naar een concrete verdeling van gerechten. Locatie: Parc du Noord.

Dorpsfeest: we zijn nog op zoek naar muzikale ondersteuning vanuit het dorp. Als het niet mogelijk is om dit te realiseren, wordt gekeken naar andere opties voor (live)muziek. Locatie: Parc du Noord.

Verder is er een begroting ingediend bij gemeente Hollands Kroon. Als deze volledig wordt uitgekeerd, kunnen we een mooie dag verzorgen zonder dat een bijdrage vanuit u noodzakelijk is. Als blijkt dat het niet of deels vergoed wordt, zullen wij streven naar een minimale bijdrage vanuit de deelnemers.

Tot slot, u kunt nog steeds, tot uiterlijk begin september maar het liefst zo snel mogelijk, per formulier of e-mail doorgeven of u:

- * Een workshop wenst te verzorgen;
- * Deel wilt nemen aan een workshop (mag na het bekend stellen van het programma);
- * Muzikaal aangelegd bent;
- * Deelnemer/ondersteuner bent van de BBQ;
- * Aanwezig bent bij het dorpsfeest;
- * Wilt assisteren bij de opbouw op 23 en 24 september, en/of afbouw op 25 september.

Voor nu wensen we u een hele fijne zomer toe, en hopelijk tot 24 september!



Rubriek: even voorstellen

Mijn naam is Jeroen de Nooijer, samen met Conny Roos woon ik aan het Van Ewijckspad.

In 1998 zijn we hier komen wonen, destijds kwamen we uit de binnenstad van Hoorn en we wilden weer terug naar de kust. Van Ewijcksluis is een pareltje in de Noordkop, zo waren we op slag verliefd al helemaal door het uitzicht op het Oude Veer. We wonen dus al bijna 25 jaar in het gezellige dorp met heel wat mooie feestjes in De Brug.

Onze dochter Roselin was destijds 1 en Lonneke was net geboren. Fleur is hier geboren, alle drie zijn inmiddels het huis uit en wonen in Amsterdam. Ze hebben alle drie op de Vrije School in Bergen gezeten en hebben dus heel wat heen en weer gereisd.

Op mijn 28^{ste} ben ik een eigen bedrijf begonnen, we ontwerpen en maken de beste busdeuren van de wereld. Het bedrijf is in Bolsward gevestigd en we hebben inmiddels diverse lokaties over de wereld. Tot voor kort was ik veel op reis, waarmee ik heel wat van de wereld heb gezien.

Kitesurfen is mijn passie en ik ben veel op het water, meestal in de golven van Callantsoog. De zee en de golven vind ik heerlijk, hoe harder het waait des te mooier het is. We zijn ook regelmatig op onze zeilcatamaran en vanaf dit najaar gaan we een grote reis maken, o.a. van Zuid-Afrika naar Zuid-Amerika en via Noord-Amerika naar Europa. Reizen maar ook werken vanaf de boot, tegenwoordig is dat overal goed te doen. In ons huis komt dan oppas wonen om op onze hond en katten te passen.

Vorig jaar ben ik als voorzitter van het bestuur begonnen, met name om mij in te zetten voor de belangenbehartiging van Van Ewijcksluis en haar bewoners. Het bestuur bestaat uit een



gedreven en enthousiast team en samen met de werkgroepen worden er diverse activiteiten georganiseerd.